



FLESSENACTIE!

'Er is maar één motivatie om mee te doen aan de Alpentocht: kinderen die ziek zijn verdienen een glimlach. Even een momentje gewoon kind zijn en even vergeten waarom je in het ziekenhuis ligt. Ieder kind verdient dagelijks een glimlach!

Elk jaar neem ik me voor om meer te doen voor dit goede doel en dit jaar gaat het dan echt gebeuren! Dankzij de hulp van hele lieve mensen ga ik in september met Team Sabine de berg op fietsen. Steun ons zodat we heel veel geld op kunnen halen voor dit fantastische doel.

Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!

Sabine

Onze school 't Startnest heeft zoals jullie weten dit jaar gekozen voor de CliniClowns in combinatie met mijn Alpentocht uitdaging als goed doel. Zo ontzettend gaaf dat 't Startnest hieraan meewerkt, maar: We willen nog meer! Helpen jullie mee?

Wat gaan we doen?

Van 3 april t/m 13 april 2018 kan je je lege statiegeldflessen doneren aan het goede doel. Bij de ingang van de school staan hiervoor containers. Wat zou het mooi zijn als we de containers iedere dag leeg moeten halen, zodat deze de volgende dag weer gevuld kunnen worden door jullie.

De opbrengst van iedere lege fles wordt rechtstreeks gedoneerd aan de CliniClowns namens Team Sabine!

Natuurlijk mag je team Sabine ook met een kleine donatie rechtstreeks sponsoren. Ga hiervoor naar:
www.alpentocht.nl/125_166_Team_Sabine

Dank voor jullie inzet!

Sabine Juf Buitelgans

