

Waarom zijn er zoveel vragen,  
Waarom is er zoveel pijn  
Waarom zijn er zoveel dingen  
Die niet te begrijpen zijn?

Judith is donderdagochtend 1 november overleden. Vanaf haar vierde jaar was zij een Startnester. Daarvoor was zij ook menigmaal in de school samen met haar moeder die kwam helpen in de groep van Leonie. De zus van Judith. Zij was een vrolijk, ondernemend en lekker pittig kind. Toen zij naar de middenbouw ging werd bekend dat zij ziek was. Na een dapper gevecht van drie jaar nemen we nu helaas afscheid van haar. Woorden schieten tekort om ons verdriet te omschrijven. Wij allen, kinderen, ouders, team en bestuur willen Sharon, Sander en Leonie laten weten dat wij samen met hen verdrietig zijn en dat we naast hen staan in deze onvoorstelbare zware tijd.

#### Afscheidsplechtigheid

Judith wordt vandaag gecremeerd.

De ouders hebben gekozen voor een intieme bijeenkomst.

Vanmiddag staan we met alle kinderen in de eigen groep stil bij de crematie.

In iedere groep afzonderlijk steken we een kaarsje aan en nemen een moment stilte.

Wij hebben donderdagmiddag, samen met Leonie en haar ouders, om 14.30 uur een afscheidsplechtigheid met de kinderen van de school.

Het zal een korte bijeenkomst zijn waarin we met een korte tekst, muziek en gedicht, het aansteken van een kaarsje, afscheid nemen van Judith.

#### Alleen met de kinderen.

We kiezen ervoor om deze bijeenkomst alleen met de kinderen te laten plaatsvinden.

Als we u allen uitnodigingen dan hebben we in de school onvoldoende plek.

U kunt met u zoon of dochter tot en met vrijdag samen naar de herdenkingsplek in de school om afscheid te nemen van Judith.

#### In de komende maanden

In Malmok blijft Judith onderdeel van de groep.

We gaan ook met elkaar zoeken naar een plek of voorwerp ter herinnering aan Judith

Zodat zij onderdeel van ons Startnest blijft.

Namens het hele team,

Anke



