

Allemaal theater! Lizzy Koppe – van Pelt



Dit boek lees je samen hardop. Om de beurt een stukje, ieder zijn rol. Met kinderen in je klas, met je ouders of de burens. Ieder leest zijn eigen rol. En dan... applaus voor jou!

Verhalen, teksten op rijm en moppen. Over een rapper en een operazangeres, over het circus, de bioscoop, plankenkoorts en verkleedkleden. Het gaat allemaal over theater!

Voor dit boek heb je nodig: je stem, meelezers en publiek! Vanaf ca. 9 jaar.

Hoe werkt dat? Dorling Kindersley



Wil je weten hoe drones werken? Of wil je de werking weten van vliegende auto's? Dan is dit boek echt iets voor jou. Aan de hand van foto's, tekeningen en andere illustraties wordt alles uitgelegd over eigentijdse hightech uitvindingen.



Voor kinderen die van stoere boeken houden en veel willen weten

Welke is anders? Eus Roovers & Ann de Bode



Pam gaat graag met haar vader op stap. Samen naar het zwembad, de supermarkt en het strand. Overall waar ze aankomt, lijkt het alsof alles hetzelfde is. Een grote berg appels in de supermarkt, emmertjes op het strand. Maar...als je goed kijkt, vind je telkens iets wat net even anders is. Dat ene emmetje is namelijk niet rond en van die ene appel is een hap genomen. Sla het boek open en zoek mee!

Tellen en zoeken voor kleuters.

Voorlezen met muziek

Woensdag 13 december om 15.30 uur in de bibliotheek Uithoorn



Hou je ook van kerst en van zingen? Kom dan naar de bibliotheek Uithoorn! Samen met Mama Coelia gaan we **voorlezen met muziek**. Je kunt luisteren en kijken naar het sfeervolle verhaal "Echt iets voor kerstmis" Mooie platen, fijne muziek en er is heel veel tijd om te zingen en interactief mee te doen.

Na afloop mag je gezellig blijven knutselen.

Leuk voor kinderen van 3 t/m 6 jaar.



Kiki en de verdwenen letters

Muzikale theatervoorstelling speciaal voor alle kleuters

Zondag 17 december 2017, van 11:00 tot 12:00 op Stadsplein

Kiki is een heel gewoon meisje dat graag hoog springt op een trampoline, soms luistert naar haar ouders, haar tong uitsteekt als ze boos is ... Of is ze toch niet altijd zo normaal?

's Nachts wanneer ze niet kan slapen leest ze, nu ja bekijkt ze boeken, veel boeken, met haar zaklamp gezellig onder haar deken. Maar op een dag in de bibliotheek ontdekt ze iets vreemds. De letters van haar boek zijn allemaal verdwenen. Wie gaat die letters terug in het boek plakken? De meneer van de bibliotheek misschien?



Gedicht

Bal

Mijn zusje schoot de bal
In een boom met naalden
Maar dacht je dat ik baalde?
Welnee, joh, ben je mal!

Straks doen we er wat slingers bij
Wat lampjes en wat stroom
En kijk: met Kerstmis hebben wij
Als allereerste volgens mij
Een bal in onze boom



Woot de bal
met naalden
dat ik baalde?
en je mal!

en er wat slingers bij
en wat stroom
Kerstmis hebben wij
en volgens mij
ze boom!

Ieder uur een avontuur, Frank van Pamelen & Nicolle van den Hurk

Meer weten of vragen? educatie@debibliotheekamstelland.nl

*Veel leesplezier en fijne feestdagen!
Met groet,
Connie*