

Edukans Schoenmaatjes

Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau

Schoenmaatjes is dé kans voor kinderen om écht iets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd!

Dit najaar doet 't Startnest weer mee met de actie Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Ghana, Irak, Albanië, Sri Lanka en Moldavië. Voor meer informatie klik op [deze link](#).

Als school proberen we weer veel mooie schoenendozen in te zamelen. Daarbij kunnen we niet zonder jullie hulp! Wil je daarom thuis samen met je zoon of dochter een schoenendoos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed? Je kunt natuurlijk ook één doos per gezin vullen, of met een aantal kinderen samen een doos vullen, vul zelf maar in!

Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die je vanaf morgen, woensdag 20 september, bij een van de **schoenmaatjes coördinatoren** of **Erik** kan krijgen. Edukans vraagt iedere deelnemer van Schoenmaatjes 6 euro voor de verzendkosten van de schoenendoos. Hiervoor activeer je de barcode online en betaal je de verzendkosten met Ideal. Nieuw dit jaar is een persoonlijk bericht van de ontvanger, hiervoor betaal je € 0,50 extra, alle informatie hierover vind je in de folder.

We hebben van de organisatie een aantal schoenendozen gekregen voor als je zelf geen schoenendoos hebt. Schiet ons even aan voor als je een doos wilt hebben.

Wil je ervoor zorgen dat de spullen voor in de schoenendoos heel en schoon zijn? Graag ontvangen wij de versierde en gevulde schoenendoos met duidelijk zichtbare barcodesticker **uiterlijk 24 november retour**. In de week van 20 tot en met 24 november staan we met een tafel in de hal voor het inleveren van de dozen!

Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!



Namens de **schoenmaatjes coördinatoren**

Judy Kars, moeder van Akira (Tureluur)

Francisca den Otter moeder van Madeleine (Konartel)

Volgend jaar stoppen wij ermee, we zoeken dus 2 ouders die dit van ons willen overnemen!!!!